



De waterfeeën met Simeon

KIDS
BIG BEN



Er was eens een keizersvis die Simon heette. Simon leefde in een prachtige zee met helder, blauw en lekker warm water, niet zo ver van de kust van Mexico, in de Stille oceaan. De kleine Simon had elke dag heel veel te doen maar hij hield er vooral van om rond de felgekleurde koraalriffen te zwemmen en zich daar te verstoppen. Zijn favorieten waren de Gorgonen, het leken wel rode boompjes met 1001-en-1 takken, en het oranje koraal dat op grote slierten spaghetti leek.

[Welke kleuren is Simon] [Vind het rode koraal dat Gorgone heet]



Op een dag was Simon aan het rondzwemmen toen hij opeens oog in oog stond met de mooie Alba, de Zeemeermin prinses uit de onderwaterwereld Aquarius. Ze was zo dichtbij dat de vin van Simon haar prachtige haar kon aanraken. Maar wat was er aan de hand? Verdorie, Alba leek helemaal in paniek en bang te zijn. En toen zag Simon waarom! Alba zat verstrikt in een vissersnet dat in het water was achtergelaten. En ze kon er niet meer uit.



Simon raapte al zijn moed bij elkaar en probeerde uit alle macht en met alle spieren in zijn mond het vissersnet van Alba af te trekken. Alba probeerde te helpen maar helaas kwam het net niet los, het scheurde niet eens.



Toen had Simon een idee! Ik moet iemand vinden die nog sterker is dan ik zodat we Alba uit dat stomme net kunnen bevrijden. Zo gezegd, zo gedaan en Simon ging op zoek naar zijn zeevrienden en kwam de grote inktvis Carlos tegen.

[Welke kleur is Carlos de inktvis? Welke andere vis zie je naast Carlos de inktvis?]



Carlos de inktvis, Simon de keizersvis en Rio, de clown vis zwommen snel naar Alba die nog steeds vastzat. Met behulp van zijn sterke tentakels probeerde Carlos het net te verwijderen, hij trok, en trok en trok. Maar het hielp allemaal niets en Alba zat nog steeds vast in de mazen van het net, hoe hard Simon en Rio ook meetrokken!

[Zie je Rio?]



Toen besloten de drie vrienden dat ze nog meer hulp nodig hadden. Ze kwamen al snel Arthus de rode krab tegen. Met de scherpe scharen van Arthus zou het doorknippen van het net een koud kunstje moeten zijn. En onderweg kwamen ze ook nog Milo tegen, een prachtige zwart-gele maanvis met een indrukwekkende vin op zijn rug. Milo ging ook mee alhoewel hij niet zo sterk was. Maar de vrienden waren ervan overtuigd: hoe meer er waren, hoe meer kans ze hadden om het net te verwijderen en Alba te bevrijden.



De waterfeeën met Simeon

KIDS
BIG BEN



Iedereen nam een stuk van het net in zijn mond, tussen zijn scharen of in zijn tentakels en ze trokken, en trokken en trokken ... maar helaas, het net bleef om Alba zitten. Toch wilde niemand opgeven!!!



Simon en Milo, de twee jonge vissen, gingen op zoek naar nog meer hulp. De zeeschildpad Océane kwam nu ook helpen. Océane was nog maar een jonge zeeschildpad maar wilde graag meehelpen en haar vriendin Alba bevrijden.



Kijk nou eens! Hoeveel dieren zie je nu rond Alba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tel met me mee! De Keizersvis Simon, de gele en zwarte maanvis Milo, de rode krab Arthus, de jonge en energieke zeeschildpad Océane, de clown vis Rio en de grote inktvis Carlos. Iedereen nam een stuk van het net in zijn mond, tussen zijn scharen, in zijn tentakels of tussen zijn poten en ze trokken, en trokken en trokken. Er was geen beweging in te krijgen. Dit vissersnet was echt heel sterk! Het kan niet dat dit net van nylon gemaakt is! Dan zou het nu toch allang gescheurd zijn?



Simon de Keizersvis en Milo de maanvis gingen dus op zoek naar het allersterkste zeedier. Na enkele mijlen te hebben gezwommen in de diepe zee waar ze andere vissen en schaaldieren tegenkwamen, vonden ze uiteindelijk Mia de blauwe walvis en haar walviskalf Casper. Een sterker dier in de zee bestaat niet! Ze keerden om en zwommen zo snel ze konden terug naar de rest. Onderweg kreeg Mia te horen wat er aan de hand was en hoe ze hadden geprobeerd Alba te bevrijden.



En inderdaad, Mia was absoluut de allersterkste! Met haar mond en sterke kaken pakte ze het net vast. In een snelle en vlotte beweging, trok ze het net van Alba af. Alle vrienden waren zo blij! Carlos de inktvis deed een dansje met zijn 8 tentakels en de drie vissen maakten salto's, Arthus de krab klapte in zijn scharen en Océane in haar poten! Alba kon weer lachen!



Ze was zo blij en opgelucht dat ze bevrijd was en wilde de klein Simon extra bedanken: *«Jij hebt de moed gehad om te proberen, hulp te gaan halen, al onze vrienden over te halen te komen helpen om mij uit het net te krijgen, jullie hebben niet opgegeven, altijd hoop gehouden en jullie krachten verzameld. En uiteindelijk mij bevrijd! Ik ben zo blij! Dankjewel Simon. Jullie hebben me gered en bevrijd!»*